

FOLKETS ORGANISATION



- er dit talerør...

www.behandlosordentligt.dk

BOO-Nyhedsbrev



Behandl os ordentligt

Er Danmarks største

- folkets organisation
- dit talerør
- non profit
- ikke parti politisk
- fuld af info & oplysning



Så starter [julehjælpen for 2017](#), der er flere steder du kan begynde at sende ansøgning ind.



Ny lov fra 1.januar 2018, der sker ændringer i loven om hvor meget [frivilligt arbejde](#) folk på offentligt ydelse må udføre.



Vi mangler [mobiltelefoner](#), til frivillige hjælpere, så skulle du lægge inde med en mobil du ikke bruger så vil vi være meget taknemligt.



Så har Steffen Hansen sendt en ny [klumme](#).



Kræftens Bekæmpelse har i mange år forsøgt at skjule deres tætte forhold til medicinalindustrien. Men Kræftens Bekæmpelse afsløres nu for i det skjulte at have et tæt samarbejde med industrien. [Læs mere](#)



Oplysning: Vi nærmer os med raske skridt kommunalvalget 21 november - 2017

Derfor kommer vi med denne oplysning, vi vil om ingen omstændigheder acceptere at der i nogle af vores facebook grupper, kommer nogen form for politisk opslag eller reklamer for hvor diverse personer ytre sig om hvor folk bør stemme...



Flere ledige står uden indtægt efter dagpengestop: "Det er helt forudsigeligt" Når dagpengene har udløb efter to år, står flere og flere ledige helt uden indtægt. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. [Læs mere](#)



Hvad sker der? Nu er der lige mange murere og jurister i Danmark Er der udtryk for uddannelsessnobberi og overakademisering, at der ifølge nye tal er lige mange murere og jurister i Danmark? [Læs mere](#)



Forår 2018 kommer vi rundt i landet.

Er der nogen som har ønske om vi skal komme forbi jeres område så send en PB eller mail: boo@behandlosordenligt.dk om hvor i landet det er, så vi kan få det lagt i ruten.

Der vil være mulighed for at tale om hvad der kan hjælpes ved, både i dit lokale område og mere generel...



Overlæge: Paranoide amerikanske tilstande truer vores velfærd
Østdanmarks sundhedsvæsen er ved at begå langsomt selvmord med Sundhedsplatformen.

Det gør mig meget trist, når jeg ser, hvad Sundhedsplatformen gør ved sundhedsvæsnets i Østdanmark. Vi har gang i et langsomt, men sikkert, selvmord – ved hjælp af Sundhedsplatformen. Og det er ikke bare

sundhedsvæsnets, som er i fare. Nej, det er den danske velfærd.

Den velfærd, vi har som et af verdens lykkeligste folk. Jeg elsker det land, jeg bor i. Og jeg bliver fortvivlet, når jeg ser den ødelæggende virkning, Sundhedsplatformen har på lægestandens og sundhedspersonalets arbejdsvilkår. For slet ikke at snakke om den langt ringere behandling, patienterne får. Det er så trist. [Læs mere](#)



Plejehjem er ikke blot for de ældre. Såkaldte "profilplejehjem" vinder også frem. Det er plejehjem, der er rettet mod særlige målgrupper – eksempelvis folk med demens, sindslidelser eller udviklingshæmmede.

Solgården i Silkeborg er netop blevet indviet som et plejehjem målrettet alkoholisbrugere.

Plejehjemmet med i alt 23 pladser har ekstrauddannet personale og

en øget normering med både sygeplejersker og pædagoger for at passe beboerne. Derudover kan beboerne få hjælp til eksempelvis håndtering af medicin, sårpleje og træning samt at få særligt næringsrige måltider. - En af dem, der er flyttet ind på plejehjemmet, er 59-årige Steen Lucassen, der flyttede ind i sommer. [Læs mere](#)



Ny Social Analyse om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Hver femte kontanthjælpsmodtager, der står uden for arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, modtager en social ydelse efter serviceloven enten til sig selv eller sit barn. Det viser en ny analyse fra Socialstyrelsen. [Læs mere](#)



Særlig sårbarhed: Et stort mindretal blandt grønlandere i Danmark har problemer som alkoholmisbrug, hjemløshed og lavere beskæftigelse. Også børnefamilier, nytilkomne og unge grønlandere kan have særlige udfordringer. [Læs mere](#)



Stammen og løbsk tale er to kommunikationsvanskeligheder, der påvirker den flydende tale. Stammen er karakteriseret ved forskellige former for brud i talen, og løbsk tale er karakteriseret ved højt taletempo, sammentrækning af ord og artikulationsproblemer. [Læs mere](#)



Vi får flere og flere iskolde hænder i diverse ledelser...

På kun tre år har kommunerne ansat ti procent flere akademikere og journalister til administration og ledelse. – Behandl os ordentligt spørger hvorfor? Er det fordi de er bedre til at spare penge?



Hjerneskode: Erhvervet hjerneskode, også kaldet en senhjerneskode, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskode, også kaldet en senhjerneskode, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskode er opstået 28 dage efter fødslen, eller senere. - Konsekvenserne

af en erhvervet hjerneskode afhænger af, hvilke områder i hjernen som har taget skade, og hvor stort et område af hjernen der er beskadiget. Mennesker med en erhvervet hjerneskode kan derfor være meget forskellige, med forskellige funktionsnedsættelser og ressourcer. Et rehabiliteringsforløb vil derfor altid være individuelt tilrettelagt, ud fra borgerens samlede livssituation. Mennesker med erhvervet hjerneskode kan i stort omfang blive hjulpet tilbage til en aktiv og meningsfuld tilværelse, dog ofte på nye præmisser. [Læs mere](#)



Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er vanskeligheder med at lære at læse og skrive.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte - men ikke altid - finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive. [Læs mere](#)



ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

Den måde en person bliver mødt af omgivelserne spiller også en væsentlig rolle for hvordan den enkelte oplever vanskelighederne. ADHD er derfor ikke kun et anliggende for personen selv, men har også betydning for familien, netværket og for samfundet som helhed. - Det er derfor vigtigt, at ADHD undersøges og forstås nuanceret og belyses fra både sociale, sundhedsfaglige, psykologiske og pædagogiske perspektiver. [Læs mere](#)



Hvordan skaber man da en social kuvøse?

Man kan tænke på et barn, der er ængstelig og ikke vil sove alene i sin egen seng. Så kommer det helt naturlige råd fra kuvøsepædagogen: Køb en dobbeltseng, så der er plads til hele familien. Og så er det, man spørger sig om, hvad et barn lærer af et sådant arrangement. Hvad lærer et barn, der ikke vil sove i sin egen seng, og som har erobret sig en plads i dobbeltsengen mellem mor og far? Det lærer, at det kan styre verden med sin angst, og det bliver snart en magtposition,

som barnet ikke frivilligt giver afkald på. Svigter forældre ikke deres opgave ved at lade stå til og ikke gøre barnet fortroligt med mørket og adskillelsen? [Læs mere](#)



Nu taler man igen om borgerløn men Behandl os ordentligt er imod borgeløen, hvorfor er vi så det?

Jo fordi borgeløen ikke løser ensomhed og fattigdom alle vil faktisk gerne være en del af arbejdsmarkedet med det de hver især kan byde ind med om det er 4, 6, 10, 15, eller 20 timer det giver frihed, mindre fattigdom og fjerne ensomheden. – Et er sikker hvis der bliver indført borgerløn bliver det en basisløn som det nærmest er umuligt at leve af

og derudover er der nogle politikere som ser en ide i at sætte alle uden for arbejdsmarked på en basis borgerløn. (nu nævner vi flere gange ordet basis borgerløn, hvad er så det? Det er fra 7000 i mdr. og nedefter, det vil sige det er ikke mere end man kan få føden) – Det vil gøre sådan at alle uden for arbejdsmarkedet for den dårligste mad, dårligste boliger samt svært ved at komme til læge og på sygehuset, det vil sige man kan sænke de mennesker uden for arbejdsmarkedet leve alder med mange år. – en kæmpe besparelse. - Så lad os gå langt uden om borgeløen og der imod få arbejdstiden nedsat med ad skellige timer. [Artikel om borgeløen](#)

Figur 2 Løst hjemløse i et talstør af jendrene anget i 8000 årige og 2009-2017.



De unge er sårbare på gaden

Der er kommet en ny gruppe til på gaden. Antallet af hjemløse på mellem 18 og 24 år er fordoblet siden 2009, da der første gang blev talt. Det viser den seneste hjemløsetælling, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet. - De er ikke sådan lige at putte i en bolig. Men løsningen er heller ikke varmestuen, siger Niels Bjørnø, korshærsleder i

Aarhus, der har den højeste andel af unge hjemløse af alle danske byer. Her er det nemlig 50 procent af alle de hjemløse, der er unge, hvorimod andelen i København "kun" er 28 procent. [Læs mere](#)



Fødevarerforbundet NNF siger: Opgøret med nedslidning: "Det er ikke umuligt, men det er svært" her vil Behandl os ordentligt gerne komme med et bud, vi er nød til at sætte arbejdstiden ned. – der er jo ingen mening i folk skal arbejde til de er nedslidt og så først kan komme på en form for fratrædelsesløn, det må da der imod være en ide i de ikke bliver [nedslidt](#).



PFA og Danica som er pensionskasser råber op om at de rige er taberne fordi den procentdel de rige går ned når de går på pension er større end arbejdsmanden eller butiksmedarbejderen og det synes de ikke er rimeligt. - De rige vil have guldet med i graven eller sørge godt for deres børn samtidig med arbejdsmanden eller butiksmedarbejderen skal sulte og undvære den luksus at få tjekket fødder og få lavet tænder bare fordi de rige ikke vil undvære en lille

del af kagen. Den rige har jo som regel både pension og opsparinger men også værdi i huse eller andet som kan forsøde folkepensionen, men dette nævnes der intet om *Behandl os ordentligt undre sig over [Avisen.dk](#) har sat et billede ind som i den grad er misvisende for det er ikke de rige som får nedsat levestandard så de tager skade og kommer til at ligne dem på billedet, men hvis det lykkes de rige at få større del ud af kagen, så vil de andre uden opsparing eller med lille opsparing som kassedamen så vil de blive endnu mere fattige end dem vi ser på billedet*



Næste Mød Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til Hjælp afholder i **Bolbro Brugerhus Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V.** - Lørdag den 18-11-2017 mellem 10:00 – 11:30

Kom som du er og få en snak. Der er altid kaffe på kanden.

Vi mangler folk til at tegne, søge fonde, lave små korte video, skive breve og samle/pakke legetøj til julegaver.

Vi ser frem til at møde dig.

Yderlige oplysninger: mail boo@behandlosordentligt.dk

FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK

Kender du vores facebook grupper de [lokale](#) her kan man slå op på væggen hvis man vil give bort/bytte, så søg på kommunenavnet + Behandl os ordentligt. Her er et par eks. [Horsens](#), [Skive](#), [København](#), [Furesø](#), [Aalborg](#). Det er ikke alle gruppe der er lige mange medlemmer i, det håber "vi" så "I" vil hjælpe med at folk finde ud af grupperne er der, samt få en masse til at melde sig ind. - Når du er på facebook så gå lige ind og like denne side [behandl os ordentligt](#) der kan du også finde alle vores grupper under grupper.



God info om alle satser på overførelsens indkomst i 2017 tal. [Dagpenge](#), [sygedagpenge](#), [kontanthjælp](#), [løntilskud-jobrotation](#), [fleksjob](#), [seniorjob](#), [efterløn](#), [førtidspension](#), [folkepension](#), [brøkpension](#).



Behandl os ordentligt tænker på miljø og fremtiden vi arbejder [online](#) Her kan I hente vores folder og vidresende den [online](#) det spare på papiet Du kan [printe](#) folden hvis du skal have en med til et møde Ønsker du aktindsigt kan du [hente](#) en færdiglavet dokument og vidresende den med navn til kommunen, det spare på papiet.

KONTANTHJÆLP - BEHANDL OS ORDENTLIGT



Opforder jeres venner og bekendte til at melde sig i denne [gruppe](#). - Hvis de er på kontanthjælp, har problemer med kommuner, jobcentre, socialrådgiver/sagsbehandler

Husk at like siden [Behandl os ordentligt](#) Folkets Organisation

Vigtigt!

Behandl os ordentligt har kun frivillige
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid
Vi arbejder udelukkende digitalt



Er en bisidder altid bare en bisidder?

Behandl os ordentligt har i længere tid modtaget henvendelse fra folk vedr. deres oplevelser med privat bisidderhjælp samt bisidderhjælp hos fagbevægelsen. Derfor finder vi det kan være vigtigt for andre at høre om dette.

Folk oplever at de private bisiddere i starten lægger ud med at ville og kan hjælpe borgeren. Borgeren stoler på den købte hjælp, da det jo er folk som er uddannet socialrådgivere. Men det folk ikke ved er, at nogle af disse socialrådgivere ikke har fået socialrådgiveruddannelsen som høre under undervisningsministeriet, men at de har fået uddannelsen ved som ansat i en kommune og dermed betalt af kommunen. Dette kursusforløb giver ikke retten til titlen socialrådgiver men titlen socialformidler. Borgeren stoler som regel 100 % på den private socialrådgiver/socialformidler, da disse udgiver sig for at kunne hjælpe borgeren. Dermed giver de borgeren falske forhåbninger, da ingen kan være sig sikker på hvordan sagen vil falde ud. Det vil sige når du betaler for en privat socialrådgiver/socialformidler, så er det som du går ned og prøver at spille lotto for et større beløb.

Nogle socialformidlere er dårlige til at inddrage borgeren i sagens forløb og andre virker ikke som de føre sagen for borgeren men for kommunen. Mange gange går sager i hårdknude for socialrådgiveren og i de til fælde får borgeren sværere og sværere med at komme i kontakt med socialrådgiveren. Socialrådgiverne er gode til at henvende sig når de skal have betaling og her høre vi at folk rask væk betaler fra 5000 – 12000 kr. uden at have fået nævneværdig hjælp. Selv efter endt samarbejde mellem borger og socialrådgiver og der ingen økonomisk mellemværende er mere, så er der tilfælde, hvor socialrådgivere bliver ved med at sende regninger til borgeren.

Fagbevægelsen skulle kunne hjælpe borgere med ordentlig bisidderhjælp, da de jo er uddannet og kender lidt til lovene, men her oplyser borgere også om at det føles som om disse bisiddere er på kommunens side og ikke borgerens. Dette er ikke godt for bisiddere, når først en borger føler en bisidder vælger side, da en bisidder skal være neutral.

Behandl os ordentligt har set en total ændring i hvad en bisidder skal kunne. For bare 5år siden skulle en bisidder bare lytte, huske, skive notater, hjælpe borgeren med at få fremsat sine spørgsmål og tage en samtale med borgeren om mødet. I dag gælder møder stadig om det samme, men møderne går meget ud på hvem der kender lovene bedst og dermed kan forsvare sig med loven i hånden. Det vil sige en bisidder skal være meget mere inde i mange flere love end bare en enkelt paragraf.

Behandl os ordentligt vil yderlig oplyse om vi høre fra mange som har brugt bisidder fra deres fagforening er dybt skuffede over bisidderne fra fagforeningerne, fordi de ikke orienter deres medlemmer om de faldgrupper de skal passe på.

Forsætter på næste side.

Forsat fra forrige side.

Når Behandl os ordentligt lægger dette ud vil vi til orientering oplyse at mange bisiddere har taget deres kursus i fx en patientforening og dermed er deres kursus tilrettet det at kunne hjælpe inden for patientforeningens område dvs. sygehuse og læge og ikke inden for det område som en sag i kommunen på offentlig ydelse og her især helheden af en sådan sag som går fra ledig, sygedagpenge og til førtidspension.

Har du brug for en bisidder, så vær kritisk og stil kritiske spørgsmål til hvad uddannelse eller kurser din bisidder/partsrepræsentant har. Hvilken måde jeres samarbejde skal være samt jeres kommunikation. Det er meget vigtigt at du kender til din bisidders holdning/forbindelse til kommunen og om der er en sådan. Når der er tale om en privat socialrådgiver/socialformidler vil det også være af din interesse og spørge ind til om denne har været ansat i en kommune.

Inden du tager en bisidder så overvej nøje de informationer du har fået om vedkommende og Google evt. for at se om der står noget om denne bisidder før du accepterer et samarbejde med denne.

Behandl os ordentligt synes det er en god ide at gå til gratis retshjælp enden den lokale eller online. Du skal bare tænke på at alle advokater tænker i retssager, hvor kommunerne har nogle vejledninger udstedt af ministerierne og som ikke altid læner sig 100% op ad lovene. Bruge den gratis rådgivning som kan tolke de love og paragraffer som kommunen har sendt til dig og så kan du selv bedømme om der er hold i kommunens afgørelse/vejledning. Du kan også bruge den gratis retshjælp til at hjælpe dig med at finde love og paragraffer inden for det som du gerne vil argumentere med overfor kommunen. Nogle er så flinke at de gerne dikterer et brev ordlyd på en diktafon som du så selv kan renskrive og sende til kommunen. Husk du har som regel kun 15 min. hos en gratis retshjælp, så det kan være en god ide at booke dobbelt tid hvis det er muligt og nødvendigt.

Brug retshjælpen eller de gratis advokater som sparring og hjælp vedr. love og paragraffer.

Eksempel på forskellen mellem en advokat og kommunen:

Advokaten læser en lov og finder intet til hinder for at kommunen kan køre 2 sideløbende sager inden for samme lov men efter 2 forskellige paragraffer. Ifølge kommunen kan det ikke lade sig gøre for ifølge en kommune skal man behandle en paragraf ad gangen.

M.v.h. [Behandl os ordentligt](#)



Hallo efterlønnere og pensionister, husk "I" har også et liv...

I har masse af viden optjent gennem et lang hårdt arbejdsliv, gå ud at bruge det.

Være med til at sprede viden og oplysninger om hvad der sker ude i samfundet på arbejdsmarkedet.

I ved om nogen hvad der forgår i skolerne, børnehaverne, i psykiatrien, på kommunen og de store arbejdspladser. – Det er med at få det udbredt til allemands viden.

Trist hvis I bare skal stå standby og være klar til at passe jeres

børnebørn når de er syge eller når forældrene lige skal noget.

Den kæmpe viden I har optjent må ikke gå tabt, nej lad os drage nytte af den i stedetfor.

Tro ej heller jeres børns liv stopper fordi de selv skal passe deres børn når de er syge, nej nej nej det sker ikke, det kan tvært imod give den nye skønne oplevelser med deres børn, fordi de har tid at læse en bog og synge en sang sammen med børnene som der normalt ikke er tid til i vores stressende, forvirrende, jagende hverdag.



Behandl os ordentligt:

www.behandlosordentligt.dk

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk

www.boo-nyhedsbrev.dk

E-mail: nyhedsbrev@boo-nyhedsbrev.dk

Støtteforeningen hjælp til hjælp:

www.hjaelptilhjaelp.dk

E-mail: bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk

Bisidderhjælp:

E-mail: bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk

Spørg juristen:

E-mail: juristen@behandlosordentligt.dk